

GENADE VOND MIJ

© 2015 HOOGTEDIPTTE (Co Peters)



COUPLET 1

Ik zocht genade niet, genade zocht mij
Mijn hart zat vast aan dingen, ik was er niet bij
Hij keek mij aan en brak mijn oude hart van steen
Gaf mij een levend hart en, nu zijn wij een

REFREIN

Oh, oh oh oh, genade vond mij
Oh oh oh, genade vond mij
Oh oh oh, genade vond mij

COUPLET 2

Ik vond genade niet, genade vond mij
Zo verloren was ik, ik kan er niet bij
Ik was verdwaald en stond met een been in het graf
Mijn leven kreeg pas inhoud, toen hij het mij gaf

REFREIN

Oh, oh oh oh, genade vond mij
Oh oh oh, genade vond mij
Oh oh oh, genade vond mij

BRUG

Ik zoek eerst het koninkrijk
Ik zoek eerst het koninkrijk
Oh oh oh, genade vond mij

Ik zoek eerst het koninkrijk
Genade vond mij, oh oh oh, genade vond mij
Ik zoek eerst het koninkrijk
Genade vond mij, oh oh oh, genade vond mij